

Samenspel met andere ouders

Samen doorpraten over geloofsopvoeding

Gebruik het spelbord om samen met andere ouders door te praten over geloofsopvoeding. Kies allemaal een pionnetje en begin op 'Start'. Gooi met de dobbelsteen en probeer zo snel mogelijk de kamer van jouw keuze te bereiken. Wie als eerste een kamer binnengaat, bepaalt het eerste gesprek! Kijk samen het filmpje via de QR code in de kamer en praat door over de vraag die in het filmpje wordt gesteld. Gebruik onderstaande vragen, stellingen, dilemma's of bijbelteksten om je nog verder te verdiepen in het thema.

Relatie

We willen graag onze kinderen de veiligheid van trouwe relaties geven.

SITUATIE: je vindt dat je partner iets vreselijk verkeerd aanpakt in een situatie met je kind(eren) en eigenlijk zou je direct willen ingrijpen. Wat doe je?

GESPREKSVRAAG: we vinden het allemaal lastig om elkaar iets te vertellen over onze relatie. Hoe kunnen we elkaar in de kerk ondersteunen? Wat hebben we van elkaar nodig om trouw te blijven aan degene met wie we getrouwd zijn?

STELLING: de kerk helpt alleenstaande ouders helemaal niet.

BIJBELTEKST: Spreuken 3:3

Aandacht

Met wie of wat wil jij het liefst je leven delen?

DILEMMA: de hele dag online of de hele dag offline?

GESPREKSVRAAG: in het filmpje zag je de tip om na te denken vanuit de vraag: wie zijn mijn vrienden, wie krijgen van mij de meeste tijd? Is dat een behulpzame vraag om met je kind te bespreken? Hoe zou je 'm zelf beantwoorden? Hoe probeer jij je aandacht te verdelen over wie of wat je belangrijk vindt op een dag?

SITUATIE: je beste vriend(in) belt je: ze heeft kaartjes geregeld voor die fantastische voorstelling. Maar... jullie hadden net een familiefilmavondje gepland. Wat doe je?

BIJBELTEKST: Filippenzen 4:8

Bijbel

We willen luisteren naar wat God wat ons te zeggen heeft.

STELLING: in ons drukke gezinsleven lukt het niet om de Bijbel een plek te geven.

GESPREKSVRAAG: hoe kun je de Bijbel relevant maken voor jouw kinderen?

SITUATIE: je wilt graag met elkaar uit de Bijbel lezen na het eten, maar voor je het weet, is iedereen gevlogen naar sport, vergadering of huiswerk... wat doe je en wat raad je anderen aan?

BIJBELTEKST: Psalm 119: 105

Wereld

We leven in een seculiere wereld, daarin proberen we ons geloof vorm te geven. Hoe verhoudt ons geloof zich tot de wereld om ons heen en hoe leren we onze kinderen hun geloof te leven in deze wereld?

DILEMMA: een jaar leven in een christelijke commune of een jaar lang geen enkele andere gelovige tegen komen.

GESPREKSVRAAG: leven in een wereld waarin geloof niet vanzelfsprekend is kan voor gelovige ouders lastig zijn. Het biedt ook kansen. Wat vind je lastig en welke kansen zie je?

SITUATIE: de wereld waarin we leven dendert maar door. Ik wil daar niet in opgaan en zoek rust in ... Wat zou jij invullen?

BIJBELTEKST: Johannes 3: 17

Rituelen

We zoeken naar vaste momenten en eigen vormen om te geloven in ons gezin.

GESPREKSVRAAG: tradities kunnen je helpen om iets vol te houden, wat je niet gemakkelijk vindt. Kun je een ritueel of traditie uit je ouderlijk huis herinneren? Welke rituelen helpen jouw gezin?

SITUATIE: Van huis uit ben je gewend aan tafel te bidden voor het eten en naar de kerk te gaan. Je merkt dat in jouw drukke gezin deze dingen er vaak bij inschieten. Wat kun je hier mee?

DILEMMA: elk christelijk feest verdient een eigen gezinsritueel!

Dienen

Hoe kunnen we onze kinderen leren dat ze niet alleen voor zichzelf leven? Hoe leren we kinderen (hun leven) te delen?

DILEMMA: elk uur iemand moeten helpen OF zelf in een rolstoel zitten en door anderen geholpen moeten worden?

GESPREKSVRAAG: sommige ouders doen veel voor hun kinderen, en laten daarmee hun eigen liefde en dienstbaarheid zien. Andere ouders vragen juist van hun kinderen om zelf verantwoordelijkheden te dragen. Hoe doe jij dat? Wat kun je hierin van je kinderen verwachten?

SITUATIE: je wilt graag met de kinderen koken voor de gratis maaltijd van de kerk, maar je kinderen hebben totaal geen zin. Wat doe je?

BIJBELTEKST: Markus 9:35

Kerk

Je kunt de (geloofs)opvoeding als een last ervaren. Gelukkig kun je in de kerk je leven delen met God en met elkaar en steun ervaren.

STELLING: it takes a church to raise a child

GESPREKSVRAGEN: is de kerk voor jou een extra last of is het juist prettig om bij een kerk te horen? Hoe zou de kerk jou kunnen steunen in de geloofsopvoeding?

SITUATIE: je merkt dat een gezin steeds minder vaak in de kerk komt. Praat jij daar met hen over?

BIJBELTEKST: 1 Petrus 3:8