

Spoken Word Simson

Het éérste deel van mijn leven

Liet ik mezelf meestal nét genoeg zien, om anderen niet aan het denken te zetten

Bracht mijn omgeving weinig, het bracht mij niks, maar deze tijd?

Reken ik tot verleden tijd, ik wil je nu alles van me geven

Durf me nog steeds niet volledig binnenstebuiten te keren op tracks

Maar ik breng alles al een stap verder, door dat hier toe te geven

Zat verstrikt in leugens, bolwerken, maar met God heb ik problemen weten op te lossen

Zo komt de waarheid boven water als olie dat je daarin probeert op te lossen

Eindelijk eerlijk tegen mezelf en eerlijkheid duurt het langst

Ik vaar recht door zeeën van tijd

Al met al ging ik in een paar jaar van black en death metal, headbanger naar rappen

IJzeren discipline om de discipline te leren beheersen

Is t gek dat ik in m`n eerste echte tracks minstens 40 uur werk heb zitten?

Geen greintje natuurlijk aangeboren talent

Wel iemand die de kracht van taal kent, ik vind het heerlijk

Nee ik ben geen rapper, als ik dat zeg voelt t alsof ik m`n mond moet spoelen met groene zeep

Toch werd een pen de brug over de muur om me heen

En dit is twéé richtingsverkeer

Luister je goed, zie je de wereld door mijn ogen heen

Geef liever eenmalig 1 persoon de avond van zijn leven

Dan dat 1 miljoen Nederlanders me een jaar na m`n nummer 1 hit weer is vergeten, ik meen het

Ik ben geestelijk verrijkt

Een korte lijn met God, die toch tot in de hemel reikt

En muziek? Kan me dichterbij Hem laten komen

Dus als de volgende beat inklappt en gaat lopen klim ik zo langs een toonladder naar boven