

Werkblad - Bijbelteksten over rust vinden in de bijbel



Kopieer dit blad 2 of 3 keer. (Afhankelijk van het aantal deelnemers)
Knip de bijbelteksten los van het blad. *(De bijbelteksten komen uit de jongerenBijbel)*

Leg de teksten verspreid op tafel en laat de jongeren een tekst pakken die hen aanspreekt.
Aan de hand van de gekozen tekst vertellen de jongeren waar ze kracht of rust uit halen.

<p>Mattheüs 11:28</p> <p>Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.</p>	<p>1 Timotheüs 6:6</p> <p>Voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.</p>
<p>Lukas 18:27</p> <p>Jezus zei: 'Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.'</p>	<p>Filippenzen 4:13</p> <p>Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.</p>
<p>2 Korinthiërs 12:9-10</p> <p>Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.</p>	<p>Mattheüs 6:33,34</p> <p>Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen over de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.</p>
<p>1 Petrus 5:7</p> <p>U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.</p>	<p>1 Johannes 4:18</p> <p>Als Gods liefde in ons is, hoeven we niet meer bang te zijn voor zijn oordeel. Volmaakte liefde laat alle angst verdwijnen.</p>
<p>Anders namelijk....</p>	